

The Torah's Vision of Friendship*

TABLE OF CONTENTS

THE VALUE OF FRIENDSHIP	2
WHAT IS FRIENDSHIP?.....	3
TRUE(ER) FRIENDSHIP.....	4
BENEFITS OF FRIENDSHIP	6
FRIENDS OF IYOV	8
A PARABLE OF TRUE FRIENDSHIP	10
<i>CHASIDIM EIN MISHPACHA</i>	11
CULTIVATING FRIENDSHIPS	12
PLACING LIMITS ON FRIENDSHIP	14
FAMOUS FRIENDSHIPS IN JEWISH HISTORY.....	15
THE GENERATION OF THE FLOOD VS. THE GENERATION OF THE DISPERSION	15
YEHUDA AND CHIRA (<i>ISH ADULAMI</i>).....	16
NAOMI AND RUS.....	17
DAVID AND BARZILAI OF GILAD	17
THE GENERATIONS OF DAVID AND ACHAV.....	18
HALACHA.....	18
SERVING AS A JUDGE.....	18
SERVING AS A WITNESS	19
CENSURING ONE'S FELLOW.....	20

* בעריכת המאמר השתתפו הרב אליעזר ראקסין, הרב אברהם בערגשטיין והרב לוי ראזו שיחיו.



The Value of Friendship

The great Jewish philosopher Rabbi Yedaya Bedersi (c. 1270 – c. 1340 “*Hapnini*”) famously wrote, “What is love? It is the attraction of hearts to each other and their absolute coalescence. It has been said, ‘no needle-eye is too narrow for two dear friends, but the entire expanse of the universe cannot contain two enemies.’”¹

Judaism emphasizes the importance of creating and maintaining deep personal friendships, and a plethora of Torah sources elaborate on the virtues and benefits of having good, reliable friends.

The human is a social being² whose experience usually entails some degree of contact with others around them. In fact, people benefit just from being in the presence of others, even without making a conscious choice to help others.³ “Moreover, if two lie down, they will have warmth, but how will one have warmth?”⁴

On a most pragmatic level, Shlomo HaMelech proclaims, “Two are better off than one”⁵ because of the greater material advantage that companionship and joint ventures can yield.⁶ “Two can get a greater return for their labor, for if they fall, one

(1) מחבר הפנינים (לר' ידעיה בדרשי (הפניני)*, שער האהבה, פרק כה): “שאל החכם מה היא האהבה ואמרו, נטות הלבבות והתחברם. ואמרו אין נקב המחט צר לשני אוהבים, ואין רוחב העולם מכיל שני שונאים.”

(* יש המייחסים הספר לר' שלמה בן יהודה אבן גבירול.

(2) מורה נבוכים (ג, כז): “שהאדם מדיני בטבע.”

(3) דרשות הר"ן (דרוש א): “אין ספק שבהכפל הפרטים המסכימים לתכונה אחת אם פחיתות אם מעלה, תכפל ותתחזק התכונה ההיא, ומפני זה הזהירונו רז"ל על השתדלות קניית החברה באמרו וקנה לך חבר, והוא שאמר שלמה המלך עליו השלום [בחכמתו]. טובים השנים מן האחד גו' כי אם יפולו גו' גם אם ישכבו גו', רצה בזה כי השותפות והחברה דבר מועיל הן שישתדל האדם בתועלת חברו, או לא ישתדל, אחר היות שתוף החברה ביניהם אי אפשר מבלתי תועלת והוא אומרו: גם אם ישכבו שנים וחם להם, ופשוטו של פסוק זה יראה זר מאד [בעיון] ודבר בטל, ואמנם הוא מורה על דבר אמתי ומסכים למציאות, והוא, כי בתחלה אמר כי תועלת השנים גדול מאד כשישתדל כל אחד להועיל לחברו, והוא אומר: אשר יש להם שכר טוב בעמלם כי אם יפול האחד יקים את חברו, אחר כן אמר שאין צריך לומר שיקבל כל אחד תועלת בהשתדל חברו בתועלתו ותקנתו, כי גם אם לא ישתדל בזה יקבל תועלת, והמשיל זה מהמוחש, שאין ספק אשר גם כי ישבו שנים ואין אחד משתדל להועיל חברו, מצד שכונתם וקורבתם לבד יקבל כל אחד תועלת, עד שיצמח ויפרה בו החום הטבעי, כאשר נודע שיתחזק בקורבת איש אחד מצד האחווה והתדמות אליו, והנה זה מצד קורבת החברה לבד לא מצד פועל והשתדלות. וכן כאשר ימצאו שני רעים נאמנים, גם כי ינוחו וישקוטו יחם לכל אחד מהם וינוח לבבו מצד קורבת חברו אליו, עד שימנע מהזיק לו כי ידעו בשער עזרתו.”

(4) קהלת (ד, יא): “גם אם ישקבו שנים יחם להם וילאחד איף יחם.”

(5) קהלת (ד, ט-יב): “טובים השנים מן האחד.”

(6) רש"י (שם): “טובים השנים – לכל דבר מן האחד לפיכך יקנה לו אדם חבר וישא אשה אשר יש להם יותר ריוח בעמלם, הרבה מלאכה נעשית בשנים שאין היחיד מתחיל בה לבדו.”

